



MARANATHA
MOUVEMENT INTERNATIONAL
ŒCUMÉNIQUE DE PRIÈRE POUR LA
GUÉRISON DE L'HUMANITÉ
Maranatha, araméen: Viens, Seigneur (Apocalypse 22:20)

Invitation

Chers amis

Jésus est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !

Mais plus que jamais notre prière est importante. Et seul nous ne pouvons rien mais ensemble, dans un esprit fraternel, nous sommes le corps vivant du Christ sur terre.

Venez à Maleizen le 13 avril pour prier ensemble comme nous le faisons souvent déjà. En plus notre amie Bernadette ne fera un résumé de l'enseignement que nous avons reçu de frère Bart de Tibériade lors de la retraite de début de carême. Le thème était : « Comment vivre en Chrétien dans un monde qui ne l'est plus.. » J'aurais voulu invité plein de monde mais en quelques jours la capacité maximale était atteinte. Mais c'était tellement riche que je ne pouvais m'empêcher de vous en partager le contenu. C'est un message d'espérance et de foi.

Venez donc nombreux à Maleizen pour notre journée qui pourra vous toucher et vous enrichir.

La journée :

9.15 h. Laudes

10 h messe

11 h adoration

12 h pique-nique

13.30h résumé de « Comment vivre en Chrétien dans un monde qui ne l'est plus », par Bernadette

15.30h : chapelet de la divine miséricorde.

16 h fin.

A bientôt et n'oubliez pas d'inviter vos amis à prier avec nous. Car nous sommes appelés, non pas pour nous-même mais pour être apôtres dans le monde

Voici les coordonnées de Maleizen

Adresse : Chaussée de la Hulpe 704-708, 3090 Maleizen/ Overijse

E411 Bruxelles-Namur, sortie n° 3 Genval – La Hulpe

En venant de Bruxelles vous prenez à droite à la sortie, vous suivez la route (2,5 km), un bout après les feux et après l'église du centre de Maleizen. Après un tournant vous verrez à main droite le grand couvent. Vous entrez dans le parking.

Il y a une gare SNCB à 10 minutes à pied. Le couvent est aussi accessible en bus (ligne 348)

François



MARANATHA
INTERNATIONALE OECUMENISCHE
BEWEGING VAN GEBED VOOR DE GENEZING
VAN DE MENSHEID
Maranatha, Aramees: Kom Heer Jezus (Apocalyps 22:20)

Uitnodiging

Beste vrienden

Jezus is verrezen ! Hij is waarlijk verrezen !

Maar meer dan ooit is ons gebed belangrijk. En alleen kunnen we niets maar samen in een geest van broederlijkheid, vormen we hier op aarde het lichaam van Christus.

Kom naar Maleizen op zaterdag 13 april om samen te bidden zoals we reeds vaak gedaan hebben. Maar daarbovenop zal onze vriendin Bernadette ons een samenvatting brengen van het onderricht dat we kregen tijdens de bezinning bij de start van de vasten van broeder Bart van Tibériade. Het Thema was: "Hoe leven als Christen in een wereld die het niet meer is?" Ik had graag veel meer mensen uitgenodigd maar na enkele dagen was de maximumcapaciteit reeds bereikt. Maar het was zo interessant dat ik het u absoluut wou delen. Het is een boodschap van hoop en geloof.

Kom dus talrijk naar Maleizen voor onze bijeenkomst die u zeker zal kunnen raken.

Dagprogramma:

9.15 u. Lauden

10 u Heilige Eucharistie

11 u aanbidding

12 u Picknick

13.30u Onderricht door Bernadette over "Hoe te leven als Christen in een wereld die het niet meer is.

15.30 u Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

16 Slot.

Tot binnenkort en **hopelijk nodigen jullie enkele vrienden uit om mee te bidden**, wij zijn geroepen, niet voor onszelf maar om voor anderen apostelen te zijn.

Hierbij nog de wegbeschrijving voor Maleizen.

Terhulpensteenweg 704-708, 3090 Maleizen / Overijse

Afrit 3 Genval-Terhulpen van de E411 Brussel-Namen

aan de afrit rechts nemen en deze weg volgen gedurende 2,5 km,

een eindje voorbij het kruispunt met lichten en voorbij het kerkje in centrum Maleizen

na een bocht op uw rechterkant ziet u het grote Oude Klooster

op de parking binnenrijden

Het treinstation van Terhulpen is op een 10-tal minuten stappen van het klooster van Maleizen. Er zijn ook bussen (lijn 348) om in Maleizen te geraken.

François